

# KERKBLAD



27e jaargang nr. 9, mei/juni 2020

## Wie ben ik:

Wie ben ik? Men zegt mij ook  
dat ik, gewend om te winnen  
en evenwichtig van zinnen,  
lachend mijn ongeluksdagen draag.

Ben ik dat werkelijk,  
wat anderen over mij zeggen?  
Of ben ik slechts dat,  
wat ik weet van mijzelf?  
Onrustig, weemoedig, ziek,  
als een vogel in de strik  
vechtend om levensadem,

Wie ben ik? Deze of gene?  
Ben ik vandaag deze en morgen een ander?  
Ben ik beiden tegelijk?  
Voor mensen een huichelaar  
en voor mijzelf een verachtelijke,  
klagelijke zwakkeling?

Wie ben ik?  
Eenzaam vragen drijft met mij de spot.  
Wie ik ook ben, Gij kent mij,  
Van U ben ik, o God!

Juni 1944. Dietrich Bonhoeffer





# Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

Bij het samenstellen van dit kerkblad was nog niets bekend over het houden van de kerkdiensten na 1 juni.

Die kunnen dus nog gewijzigd worden, maar dat wordt dan vermeld op de nieuwsbrieven via het internet.

## Zondag 17 mei

6e zondag van Pasen (wit)

Ds. R. van Selm

Internetdienst m.m.v.

Esther Verdoorn, harp

Collecte: Diaconie, Kerk,

Jeugdwerk JOP

## Donderdag 21 mei

Hemelvaartsdag (wit)

Ds. R. van Selm

Internetdienst

Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

## Zondag 24 mei

7e zondag van Pasen (wit)

Ds. D. ter Horst, Hellevoetsluis

Internetdienst

Collecte: Diaconie, Kerk,

Werelddiaconaat (KiA)

## Zondag 31 mei

Pinksteren (rood)

Ds. R. van Selm en ds. H. Perfors

Internetdienst m.m.v. mini cantorij

o.l.v. Elly Bakker

Orgel: Adriaan Hoek

Collecte: Diaconie, Kerk,

Pinksterzending (KiA)

## Zondag 7 juni

Trinitatis (wit)

Ds. R. van Selm

Collecte: Diaconie, Kerk, Dorpskerken

## Zondag 14 juni

1e zondag na Trinitatis (wit)

Ds. R. van Selm

Dienst van schrift en tafel

m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker

Collecte: Diaconie,

Avondmaalsproject, Pastoraat

Vervolg pag. 4



## Zondag 21 juni

1e zondag van de zomer (groen)

Ds. P. v.d. Wal

Collecte: Diaconie, Kerk,

Wereldvluchtelingendag (KiA)

## Zondag 28 juni

2e zondag van de zomer (groen)

Ds. R. van Selm

Collecte: Diaconie/kaarsen, Kerk,

Pastoraat

### Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden.

## Houd moed, heb lief.



*(De liefde is geduldig, en vol goedheid. 1 Kor. 13:4)*

De kerk blijft de kerk, wat er ook gebeurt. Tegenover het stilvallen en de verlamming, staan talloze initiatieven om ook tijdens deze periode van slimme opsluiting God te dienen en met elkaar verbonden te blijven. Alles onder het motto: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan! Als collega's in den lande inspireren en bemoedigen we elkaar op de diverse online fora waarop we elkaar treffen, vanuit de volle breedte van de kerk. Niet alles is daarbij op iedereen van toepassing. We hebben immers als voorgangers allemaal in de gemeentes die we dienen onze eigen context en mogelijkheden, waardoor ideeën niet altijd zomaar te kopiëren zijn. Tegelijkertijd is het zo fantastisch om niet steeds zelf het wiel te hoeven uitvinden, maar gebruik te kunnen maken van elkaars talenten. Ik word er blij van. Ook al is het weleens wat véél, al die ideeën en



gesprekken. Maar ja, deelnemen is uiteraard geheel vrijblijvend, en de computer kan ook uit.

Een van de initiatieven waarvan ik en vele anderen dankbaar gebruik gemaakt hebben, is de banner met de tekst 'Houd moed, heb lief, ontworpen door mijn mooie jonge collega Anne Meta Kobes uit Heerenveen. Helemaal in het begin van de crisis bedacht zij deze slogan, gebaseerd op dat zo bekende gedeelte uit de Korinthebrief, over de liefde. En dat is natuurlijk niet voor niets zo bekend. Liefde is het basale principe van de Bijbel. Geloof, hoop en liefde, staat er, maar het belangrijkste van deze drie is de liefde. Hoe zullen we dus deze moeilijke tijden doorstaan? Door lief te hebben, en daardoor moed te houden. Want de liefde is geduldig, en vol goedheid. Toen de vlag met die tekst in Heerenveen gehesen was, kwamen spontaan de verzoeken uit de regio, niet alleen van kerken, maar ook van verzorgingshuizen en andere instellingen. Doe ons er ook zo één! Het werd een onverwachte hit, tot in Oostvoorne toe kwam de banner te hangen.

De liefde is geduldig. Ja, dat is ze. En terwijl wij geduldig wachten, bloeien duizend bloemen die we eerder niet zagen. In het geduld is de goedheid, en de schoonheid. Het is mijn bede dat als we dat zelf niet kunnen ontwaren, er anderen zullen zijn die met hun liefde en hun creativiteit de bloemen zichtbaar maken. Want ze zijn er, echt. Moge de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. Houd moed, heb lief!

Ds. Marijke van Selm



# Bond de Kerkdiensten

## Een onder de riem door de kinderen uit de kinderkerk

### Activiteiten kinderkerk

In deze bijzondere en onzekere tijd kunnen we niet meer naar het kerkgebouw. Vele activiteiten liggen stil, we weten dat er veel mensen zijn die geen bezoek meer mogen ontvangen. Toch zien we dat er vele nieuwe initiatieven van de grond komen. Ook met de kinderkerk proberen we verschillende activiteiten te doen.

Op Palmzondag maken de kinderen altijd Palmpasenstokken. Dit jaar hebben de kinderen dit ook gedaan, niet in de kerk maar thuis. We kregen chocolade eieren aan de deur geleverd en de kinderen hebben met de materialen die ze in huis hadden Palmpasenstokken gemaakt. Daarna mochten de kinderen kiezen naar wie ze hun stok wilde brengen, opa's, oma's of iemand van de gemeente.

Voor Paasmorgen hebben we ook een thuisactiviteit gedaan, de kinderen mochten een kleurplaat kleuren en die zijn in de dienst gebruikt. Na de dienst zijn deze tekeningen bezorgd bij jeugdgevangenis de Hartelborgt om de kinderen daar te laten weten dat er aan hun gedacht wordt. Tijdens de dienst zat er een beer in de kerk (we konden de dienst live via videoverbinding mee kijken) die graag ergens anders zou willen zitten dan op een zolderkamertje. Gelukkig mag hij in de woonkamer achter het raam zitten bij de dominee en zwaaien naar de kinderen die op berenjacht gaan.

De dominee heeft daarna het paasverhaal aan de beer en voor alle kinderen voorgelezen, de platen konden we mee kijken op de muur. Na het verhaal werden de tekeningen op de muur geprojecteerd zodat iedereen ze kon zien.

We hopen dat deze activiteiten voor de mensen die het nodig hebben een lichtpuntje vormen.





# Bond de Kerkdiensten



# Pastoraal Nieuws

## **Uit de pastorie**

Waar we in maart vooral bezig waren met regelen en aanpassen aan de nieuwe situatie, daar is het nu in de maand mei vooral een zaak geworden van volhouden. Met alle beetjes ruimte die ons geleidelijk weer gegeven wordt. En met alles wat dat voor ieder van ons betekent. Voor de gezinnen. Voor de ouderen. Voor de mensen die hard gewerkt hebben en voor degenen die niet mochten werken - en nu misschien binnenkort weer wél. Ik denk daarbij speciaal aan de kappers. Puur uit eigenbelang, maar natuurlijk ook een beetje uit het uwe. Aan de andere kant: wat zijn veel dingen toch in deze periode ook weer relatief gebleken! Wat de kapsels betreft dan hè. Voor de kappers zelf is het een ander verhaal. Ik weet uit eigen ervaring wat het is om financiële zorgen te hebben, en onderschat dat bepaald niet! Ik heb ze zelf trouwens nu niet meer hoor. De PKN zorgt goed voor haar dominees.

Een zaak van volhouden dus. Het zal nooit echt wennen om op zondag voor een lege kerk te staan. En toch went het wel een béétje. Gelukkig maar, dat we niet steeds om alles zo verdrietig hoeven te blijven. Dat geeft ruimte om ook vooruit te kijken, en alvast na te denken over hoe we mogelijk weer kerkdiensten met bezoekers zouden kunnen vieren. We kunnen niet anders dan daarbij de landelijke besluiten en adviezen opvolgen. Al te ver vooruit kijken is nauwelijks mogelijk. Actief en creatief omgaan met de veranderende situatie wél. En daarvan leren we elke dag. Er is nog veel te ontdekken nu we diensten met beeldverbinding hebben, en over de verdere invulling ook, als het gaat om bijvoorbeeld de lengte ervan en de muzikale invulling. Maar ook het contact met elkaar is een blijvend aandachtspunt. Daar wordt hard aan gewerkt. Toch kunnen we teleurstelling en eenzaamheid niet voorkomen. Laat u het ons weten als er iets is wat ik kan, of wij kunnen, doen? Voor u, of voor het verbeteren van ons aanbod?

Met de pastorie en de dominee gaat het verder goed hoor. De pastorie is van buiten helemaal geschilderd, en dat is lekker weer klaar, de keet die vijf weken op de oprit stond is verdwenen. En de dominee heeft het druk, maar ze houdt op zich wel van afwisseling dus dat komt mooi uit. En dat er





# Pastoraal Nieuws

zoveel avonden 'vrijkomen' door het wegvallen van allerhande samenkomsten, vindt ze eigenlijk wel een fijne bijkomstigheid. Een stille vreugde die ze, als ze het zo om zich heen hoort, deelt met nogal wat anderen....

Ds. Marijke van Selm

## **De scriba blijft zoveel mogelijk thuis**

Blijf thuis... je hoort haast niet anders en als ik ergens langs rij bijvoorbeeld bij de ingang van het dorp staat er een bord of je hoort via radio en TV... blijf thuis.

Maar soms moet je er even uit, zeker nu in dit mooie voorjaar waarin alle bomen weer prachtig groen worden of al in bloei staan is dat heerlijk om te doen. En wat te denken van de weilanden met de prachtige slootkanten etc. waar alles prachtig geel of wit staat te bloeien. Met alle rust die er heerst zijn dit toch wel de bijzondere en fijne kanten van het 'thuiswerken'.

Over de internetdiensten had ik het vorige keer al en inmiddels is er zoals u weet een camera gehuurd voor een bepaalde periode zodat de diensten ook met beeld gevolgd kunnen worden. De invulling van de diensten wordt standaard met een zo klein mogelijk aantal mensen ingevuld. Daarbij wordt er ook getracht de nodige variatie aan te brengen. In de bijzondere periode die we zojuist hebben gehad is dat goed gelukt, ook met de avondgebeden die er een aantal weken werden gehouden. Een hartelijk dank voor al die mensen die daaraan hebben meegewerkt is dan ook zeker op zijn plaats!

De beloofde mogelijkheid om de diensten direct mee te kijken is helaas nog niet wat we er van hadden gedacht of gehoopt. Eigenlijk heeft dat ons wat verrast en we zijn inmiddels druk bezig om een oplossing te zoeken om ook dat punt in orde te krijgen. Het zou zomaar kunnen dat op het moment dat u dit leest er al een oplossing voor is gevonden, hou de nieuwsbrieven dus in de gaten.



## Pastoraal Nieuws

De nieuwe manier van vergaderen is inmiddels al een aantal keren toegepast bij moderamen en kerkenraad. Het vraagt wat aandacht om iedereen 'aangesloten' te krijgen en te houden en daarna is er wat gewenning nodig maar het is eigenlijk wonderlijk hoe snel dit toch door iedereen wordt opgepakt en men er aan went. We moeten nu wel, dat scheelt en gelukkig zijn dit mogelijkheden om elkaar te blijven zien en zaken met elkaar te bespreken.

De dagelijkse blogs van ds. Marijke zijn na haar vakantie inmiddels aangepast naar een paar keer per week. Dat is ook wat ds. Marijke al had aangegeven, maar gelukkig lukt het dit te blijven doen. Zo te zien of zo te lezen gaat het haar dan ook makkelijk af. Die blogs zijn waardevol, soms zijn het woorden van troost, een andere keer wat luchtiger en kan je er heerlijk om lachen en soms zijn het heel herkenbare zaken zoals de huiskapper of de prachtige omgeving waarover wordt geschreven. De blogs, weer zo'n pluspuntje in deze wat verwarrende tijden.

De voorjaarsgemeenteavond die gepland stond op 15 mei is uiteraard uitgesteld.

Het zou zomaar kunnen dat het geen voorjaars- maar een najaars-gemeenteavond wordt. In de tussentijd houden we u via kerkblad en nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte.

Net als de vergaderingen van kerkenraad en moderamen zullen we in de communicatie naar de gemeente ook naar alternatieven moeten zoeken bijvoorbeeld via e-mail en de nieuwsbrieven.

Iets wat ook erg leuk is: de foto's die er door verschillende mensen zijn gemaakt tijdens de diverse internetdiensten van de afgelopen weken. Ze staan in het fotoalbum op onze site Internetdiensten maart/april/mei. U krijgt daarmee een beetje een idee hoe het er tijdens de dienst in de kerkzaal uitziet. Hopelijk kunnen en mogen we binnenkort weer een dienst houden met meer dan 10 mensen. Nog even geduld.... in de tussentijd: HOUD MOED... HEB LIEF!!

Met een vriendelijke groet, Jan Herlaar (scriba)



# Diakonaal Nieuws

## Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboorte-kaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te leveren in de kerk. Inleverpunt is de "houten brievenbus" achter in de kerk. In 2018 is er landelijk gezien € 28.969,- bij elkaar gebracht!

*Wat kunt u nog meer doen?*

- Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart. met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met een van de diakenen of Janneke Eggink, tel. nr. 0181-484664.

Kijk op [www.kerkinactie/](http://www.kerkinactie/) inzamelingsacties en kijk eens op [www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie](https://www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie).

# kerk in actie

## DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle

Beste mensen,

Misschien heeft u de rode doos al zien staan, rechts als u de kerkzaal binnenkomt. ***We gaan sparen voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.***

Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie.

Van harte bij u aanbevolen!

Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!

Liesbeth van Wijnen



# Pastoraal Nieuws

## Collectes

De diaconie wil u graag attent maken op de collectes tijdens de (internet)diensten.

Naast de collectes voor de Diaconie, Kerk en Pastoraat zijn er in de komende perioden ook weer speciale collectes:

Op **17 mei** is de collecte bestemd voor JOP - Jong Protestant. Zij ontwikkelen programma's waarin jong en oud van en met elkaar kunnen leren.

**24 mei** is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat en speciaal voor Oeganda. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen.

Zondag **31 mei** Pinksterzending collecteren we voor: Steun in de rug voor jonge open kerk.

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Juist met Pinksteren willen we deze collecte bij u onder de aandacht brengen en vragen uw bijdrage voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.

Op **14 juni** is er een dienst van Schrift en Tafel en is de collecte bestemd voor het Avondmaalsproject de Hartelborgt. In deze coronatijd is het ook voor de jongeren in de Hartelborgt een tijd met meer beperking en minder contacten. In het volgende kerkblad vertellen we u hier meer over.



# Pastoraal Nieuws

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.v.n. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Het is fijn als u bij uw overschrijving de datum van de betreffende zondag vermeldt en of er een verdeling is voor het speciale doel; diaconie, kerk of pastoraat. Zo kan de diaconie het op de juiste manier verwerken.

Hartelijk dank! De diaconie

## Collectes van de maand maart 2020

datum	doel	bedrag
1-3	Diaconie	€ 95,45
1-3	Kerk	€ 91,15
1-3	Voorjaarszending (KiA)	€ 109,60
8-3	40-dagentijd Missionair	€ 151,45
8-3	Kerk	€ 102,85
8-3	Pastoraat	€ 104,20
15-3	40-dagentijd Noodhulp	€ 35,40
15-3	Kerk	€ 35,41
15-3	Pastoraat	€ 35,41
*	Leemgaarde 28/2	€ 24,00
**	Leemgaarde 6/3	€ 40,00



## Bedragen overgemaakt op rekening Diaconie van 29-3 t/m 30-4 2020

	Vluchtelingen Lesbos	€ 1214,83
	Avondmaalsproject Hartelborgt	€ 10,00
	Kinderen in de knel	€ 250,83
	St. Diakonaal Havenproject R'dam	€ 95,83
	Voedselbank	€ 137,83
maart	Kerk en Pastoraat	€ 30,00
april	Kerk	€ 324,83
april	Pastoraat	€ 297,33
april	Diaconie	€ 57,50



# Diakonaal Nieuws

## **"Help een stille coronaramp te voorkomen. Geef ook!"**

Deze oproep ontving de diaconie van Kerk in Actie. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt, maar tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerk in Actie ondersteunt in die landen kerken die opstaan, zodat mensen niet omkomen.

De diaconie heeft aan de oproep gehoor gegeven en € 1.000 overgemaakt uit de bijdragen van de Kringloopwinkel / de Cirkel.

Wilt u ook helpen? Dan kunt u een gift overmaken op rekening:  
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Wereldwijd strijden tegen corona'.

Namens Kerk in Actie bedankt voor uw steun!

### **Collectebonnen**

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

#### **1. Bestellen en bezorgd krijgen.**

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

#### **2. Afhalen tegen contante betaling.**

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.





# *Alterhande Kerkelijk Nieuws*

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932  
e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl  
www.voedselbankspijkenisse.nl

## **De kerkelefoon**

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerkelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

## **De Kringloopwinkel helpt de CJO-kinderen de meivakantie door**

Wat een leuke verrassing was dat, een mailtje van Jan de Rijke van de kringloopwinkel. De kringloopwinkel had 9 volledige jaargangen Donald Duckjes gekregen, maar zoals zoveel activiteiten ligt ook al het werk in de kringloopwinkel stil i.v.m. het coronavirus.

De kinderen zitten al een paar weken thuis en met de meivakantie voor de deur die er voor de kinderen heel anders uit zal zien als een gewone meivakantie, had Jan een leuk idee.

"Is het misschien leuk om de Donald Duckjes te schenken aan de CJO-kinderen zodat ze in de meivakantie iets te lezen hebben?" En dat vonden we een heel leuk idee!

De Donald Duckjes werden afgeleverd bij Bertine en bij mij. Wij maakten er pakketjes van 10 Donald Duckjes van. En op de eerste zaterdag van de



# Allerhande Kerkelijk Nieuws

vakantie zetten we beiden afsluitbare kratjes met Donald Duckpakketjes in onze voortuin. Ondertussen hadden alle CJO-kinderen al een mail gehad om vooral een pakketje te komen halen om lekker te lezen en om daarna het gelezen pakketje weer in te leveren om vervolgens weer een nieuw stapeltje mee te nemen.

Op de eerste zaterdag kwamen de eerste kinderen al meteen een pakketje halen!

Wat een leuk gebaar van de kringloopwinkel om aan de kinderen van de CJO-club te denken.

Dank je wel, namens de kinderen van de CJO-club,  
Ingrid Langbroek



## **De Herberg seizoen 2019 - 2020**

Afgelopen seizoen zijn er enkele veranderingen doorgevoerd.

- Het aanvangstijdstip is veranderd en daardoor stopt de Herberg vroeger. Fijn voor de bezoekers die liever niet in het schemer over straat hoeven.
- Geen Herberg in december, het is dan al zo'n drukke maand met veel activiteiten.
- De laatste Herberg van het seizoen in februari in plaats van maart. Dat is vooral fijn als het mooi weer is. De bezoekers van de Herberg gaan in dat geval veelal liever een ommetje doen of een stukje fietsen.

Hoe het seizoen 2020 - 2021 eruit gaat zien weten we nu nog niet. Op dit moment is er nog veel onzeker over hoe het allemaal moet gaan.

Nu kijken we terug naar een mooi seizoen met mooie, leuke en weer

# Allerhande Kerkelijk Nieuws

nieuwe maar ook bekende gasten.

We begonnen in oktober met een prachtige serie natuurfoto's van Gerard van Herk. In november kwam de heer Jan Poldervaart uit Brielle. Jan is vrijwilliger bij de Duinhuisjes maar hij kwam in de Herberg vertellen over glas graveren. Na een interessant verhaal en een demonstratie konden de bezoekers zelf aan de gang om een glas te graveren.

De Herberg van januari was er één waar we uit volle borst mee konden zingen. Aad Quak was te gast met zijn accordeon. Liedjes van vroeger, kerkelijke liedjes, liedjes op verzoek, we zongen van alles.

In de Herberg van februari waren wij te gast bij Cobi Ruigrok die in haar nieuwe woning al haar miniaturen in een aparte kamer heeft uitgesteld. Naast een aantal bekende miniaturen waren er ook verschillende te zien die Cobi nog niet eerder mee had gebracht naar de Herberg. Een mooie en gezellige afsluiting van het seizoen.

In december kregen we een mooie kaart uit Ghana van de Rockanjeschool. Een bedankje voor de financiële bijdrage, de opbrengst van het koffietje van de Herberg seizoen 2018 - 2019. En ook deze keer gaat de opbrengst van het potje naar de Rockanjeschool. Het geld wordt goed besteed.

De foto's van de Herberg zijn allemaal genomen met toestemming van de aanwezigen. (Zie verder pag. 18)



# *Allerhande Kerkelijk Nieuws*



# Allerhande Kerkelijk Nieuws

Beste gemeenteleden,

Begin van het jaar zijn er namens het College van Kerkrentmeesters 682 brieven verzonden met het verzoek het toezeggingsformulier voor uw vrijwillige bijdrage 2020 zo spoedig mogelijk te retourneren.

Tot en met eind april zijn er slechts 174 formulieren teruggekomen, iets meer dan 25%.

Graag zien we meer toezeggingen tegemoet.

Als u het formulier niet meer heeft, laat het mij weten en ik bezorg u een nieuw exemplaar.

Ik ben bereikbaar onder tel. nr. 0181 - 484664 of

e-mail: ba@kerkoostvoorne.nl

Bij voorbaat dank,

Peter Eggink

Bijdrage administrateur

## **Wat kan een cantorij in coronatijd?**

*NIETS! Of toch wel een klein beetje...?*

Eerst moesten we bekomen van de schrik en wennen aan alle beperkende maatregelen. De repetities werden tot nader order afgeblazen. En dus luisterden we naar de internetkerkdiensten met de sprankelende zang van sopraan Mariët en de prachtige orgelmuziek van Jolanda. Maar we misten toch de teksten van de liederen en we misten vooral ook de gemeentezang. Want ook al beleefden velen de dienst op afstand - misschien zongen sommigen zelfs wel thuis mee - waar bleef nu de gemeente in de zondagsdienst?

Zingen is zo'n een onmisbaar onderdeel in de protestantse eredienst dat Maarten Luther al zei: "Zingen is dubbel bidden." Daarom is er in Oostvoorne ook al zo lang, zo'n 37 jaar, een cantorij. Een cantorij is onderdeel van de gemeente, zingt vóór maar vooral mét en soms namens de gemeente

In samenspraak met predikant en moderamen kwamen we uit op de volgende formule: niet meer dan 10 mensen in totaal in de kerk en een onderlinge afstand van minimaal 3 meter. Zou dat nog wel enigszins om





# *Allerhande Kerkelijk Nieuws*



aan te horen zijn?! Daar kwamen we alleen achter door het uit te proberen. Op 29 maart was de eerste keer. Duidelijk was direct dat het anders zingen is in een lege kerk, er is een heel andere akoestiek. In het begin heb je het gevoel dat je alleen staat te zingen, je hoort jezelf en andere stemmen anders maar met wat thuis studeren en een kleine drie kwartier inzingen, lukt het elke keer weer om elkaar te vinden. Zo lukte het zelfs om op Witte Donderdag, Goede Vrijdag én met Pasen de diensten muzikaal in te vullen.

De dappere vijf of zes zangers vertegenwoordigen de gemeente in deze diensten. We zingen de liederen van de liturgie en natuurlijk zingen Marijke en de ambtsdragers ook mee. Af en toe zingen we zelfs meerstemmig, ook al zijn niet altijd alle partijen vertegenwoordigd. Dat het anders klinkt, is onvermijdelijk. Maar dat het lukt, komt door onze grote ervaring: we zijn tenslotte gewend om wekelijks twee uren te repeteren en hebben daarvoor in die 37 jaar een groot repertoire opgebouwd.

Er is in de afgelopen weken een veelzijdig palet van diensten ontstaan en





# *Allerhande Kerkelijk Nieuws*

wij zijn blij dat we deze minicantorij tevoorschijn konden toveren en zo een bijdrage kunnen leveren aan het doorgaan van de diensten. Intussen hopen we op betere tijden. Op naar het 40-jarig jubileum!

Met een hartelijke groet,  
Elly Bakker en Irene Oskam



**ALS GOD ONS OVER  
ROTSACHTIGE  
WEGEN LAAT GAAN,  
ZORGT HIJ OOK  
VOOR STEVIGE  
SCHOENEN**

*visje*

WWW.VISJEPOSTERS.NL



# *Alterhande Kerkelijk Nieuws*

## **Kopij**

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 15 juni 2020 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 27 juni 2020 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:  
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of  
Cobi Ruigrok, Slotlaan 9  
of per e-mail: [kerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:kerkblad@kerkoostvoorne.nl)



## **Pastoraal team**

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516  
Ouderling: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78  
Pastoraal werker: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26  
Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75  
Pastoraal werker: ds. Ada Worst, tel. 66 17 99  
Pastoraal werker: Wilma de Koning, tel. 84 61 75  
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)  
  
Of per e-mail via [pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl](mailto:pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl)

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):  
De Blauwe container - Kloosterweg 2.  
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*



# *Alterhande Kerkelijk Nieuws*

**Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:**

Website: **[www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)**

Ons mailadres is: **[webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)**

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

## **Bezorging Kerkblad**

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: [bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl)

## **Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084**

### **Openingstijden**

Voorlopig tot 1 juni geen ophaal- of inleverdag. Mochten er andere maatregelen genomen worden dan kunt u dit o.a. op onze website zien.

Erg jammer, maar natuurlijk wel begrijpelijk.

We wensen u veel sterkte en hopelijk tot ziens!

**Bestuur:** [kringloop@kerkoostvoorne.nl](mailto:kringloop@kerkoostvoorne.nl)



# COLOFON

## PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)

E-mail: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)  
[diaconie@kerkoostvoorne.nl](mailto:diaconie@kerkoostvoorne.nl)

### Predikant:

Ds. R. van Selm  
[predikant@kerkoostvoorne.nl](mailto:predikant@kerkoostvoorne.nl)  
vaste vrije dag: maandag

Hoflaan 29  
3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40  
06 - 4166 4516

### Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6  
3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

### Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke  
[voorzitter@kerkoostvoorne.nl](mailto:voorzitter@kerkoostvoorne.nl)

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

### Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL  
Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

### Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

### Scriba:

J.A. Herlaar  
[scriba@kerkoostvoorne.nl](mailto:scriba@kerkoostvoorne.nl)

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

### Penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

### Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

### Administrateur:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

### Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk  
[ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl](mailto:ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl)

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

### Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion  
[preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl](mailto:preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl)

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

### PR van de PGO:

C.B. van Walsum  
[fam.vanwalsum@planet.nl](mailto:fam.vanwalsum@planet.nl)

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

---

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

---

### Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

